

**EMMANUEL**

**GOED NIEUWS**

*Voor Jou!*



NR: 2019-803627-1-9

Goed Nieuws

Uitgever: Emmanuel Gemeente  
Koningin Julianastraat 93  
7415 GK Deventer

Copyright 2019

Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd of worden overgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



Veel mensen hebben een vertekend beeld van het evangelie. Het christelijk geloof wordt gezien als saai, somber en huichelachtig. En als je ziet wat er allemaal in de naam van religie wordt gedaan, is het begrijpelijk dat de meeste mensen zo denken. Toch willen we dit misverstand uit de weg ruimen, omdat we weten dat dit geen recht doet aan het *echte* evangelie van Jezus Christus.

Het woord "*evangelie*" betekent letterlijk *goed nieuws*. In een wereld die gedompeld is in ellende, pijn en verdriet is het evangelie het beste nieuws dat men kan horen. Maar dan moet men wel het juiste evangelie gehoord hebben. Daarom willen we jou door middel van dit boekje in alle eenvoud vertellen wat het evangelie van Jezus Christus werkelijk inhoudt.

## ONGELOOF IS BEGRIJPELIJK



Ongeloof kan uit vele dingen voortkomen. Eén ervan is wanneer men bepaalde dingen niet begrijpt. Veel mensen zitten bijvoorbeeld met de vraag waarom er zoveel leed en ellende op deze wereld moet zijn, als God almachtig en liefde is. Kan God er dan niets aan doen? Waarom zijn er zoveel oorlogen en hongersnoden? Hij is toch immers almachtig? Als we de bijbel echter onder de loep nemen, ontdekken we dat we God niet de schuld hiervan kunnen geven.

We proberen met een simpel voorbeeld uit te leggen wat we hiermee bedoelen: Je kunt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat niet altijd de schuld geven wanneer er ongelukken gebeuren. De regering heeft immers wetten gegeven voor onze bescherming in het verkeer.

Wanneer we ons niet aan de wet houden, kunnen we ongelukken verwachten.

Zo heeft God de mens ook geboden gegeven voor een heil- en vreedzame samenleving. De mens heeft er echter zelf voor gekozen om Gods geboden te overtreden, met alle gevolgen van dien. Er is dus een nauw verband tussen het lijden en de zonde. Het evangelie erkent ook dat het lijden niet alleen in samenhang met de zonde voorkomt; het is echter wel iets wat de kern van het hele probleem van het lijden treft.

Dit betekent niet dat individueel lijden altijd het gevolg is van de eigen zonden. Het betekent wel dat een wereld waarin zoveel lijden is, ver afstaat van de wereld die God bedoeld had. Het verbazingwekkende van het evangelie is dat God niet alleen het lijden aanzag, maar ook zelf geleden heeft in de persoon van Jezus Christus. Alleen een God van liefde is in staat om dit te doen. Het is iets wat men bij geen enkele andere wereldgodsdienst ziet.

**Als God inderdaad liefde is, waarom zijn er dan zoveel oorlogen, hongersnoden en ellende op de wereld?**



## GOD IS GEEN POPPENSPELER

God heeft de mens niet als poppetjes gemaakt. Geen marionetten die willoos aan draadjes hangen en maar "ja" knikken. God heeft ieder mens geschapen als een vrije zelfstandige persoonlijkheid en met een eigen wil om te kiezen. De reden waarom God dat heeft gedaan is deze: *er kan geen echte liefde bestaan als er niet de vrijheid bestaat om te kiezen*. Je zou toch ook geen kinderen willen hebben die "voorgeprogrammeerd" zijn om jou lief te hebben of te gehoorzamen? Die vrijheid om te kiezen heeft de mens verkeerd gebruikt. Dit is wat de bijbel noemt de "zondeval". Door de zondeval is alle ellende in de wereld gekomen. Dit is echter nooit de bedoeling van God geweest.

Maar omdat God niet alleen liefde, maar ook rechtvaardig is, moest Hij deze verkeerde beslissing van de mens aanvaarden met alle gevolgen van dien.

## REDDING IN PLAATS VAN OORDEEL

De toestand van ellende, corruptie, misdaad, honger, ziekte en eenzaamheid in deze wereld heeft God nooit gewild en ook niet veroorzaakt.



De schuld van dit alles moeten we zoeken bij de zondeval. De bijbel zegt dat het loon van de zonde de dood is, en de dood komt in al deze vormen voor. Maar ondanks dat de mens door zijn zonde een rechtmatig oordeel verdient, heeft God besloten om de mens niet te oordelen, maar te redden. Dat is het goede nieuws wat we jou willen vertellen!

We willen met een waar gebeurd verhaal illustreren wat God eigenlijk voor ons gedaan heeft. Een vrouw moest eens voorkomen vanwege te hard rijden. De rechter legde haar een boete op van honderd euro. Nadat de rechter zijn hamerslag had gegeven en haar voor het gerecht schuldig had bevonden, stond de rechter op en deed iets opmerkelijks. De rechter deed zijn toga uit, kwam achter zijn tafel vandaan, haalde een briefje van honderd euro tevoorschijn en betaalde haar boete. De rechter was namelijk haar vader.

Zo heeft God dit ook voor ons gedaan. Alleen ging het nu niet om een paar luttele euro's. Hij heeft Zijn eniggeboren Zoon naar deze wereld gezonden om voor onze zonden te sterven. Hij moest de gevolgen van onze zonden wel betalen omdat Hij de mensheid wilde redden. God is namelijk niet alleen maar een God van liefde. Hij is ook heilig en rechtvaardig en Zijn gerechtigheid eist een oordeel. Het is onze eenzijdige kijk op God die vaak voor knelpunten zorgt. Maar gelukkig heeft Hij ons niet aan ons lot overgelaten.



Vanwege Zijn liefde voor ons allen heeft Hij Zijn Zoon Jezus Christus naar deze wereld gezonden om voor al onze zonden te sterven. De straf die ons de vrede aanbrengt is op Hem gelegd, zodat wij nog een keer de kans zouden krijgen om voor God te kiezen, door in Jezus Christus te geloven tot vergeving van onze zonden.

**Het is onze eenzijdige kijk op God die vaak voor knelpunten zorgt**



## IEDEREEN GELOOFT WEL IN IETS OF TOCH NIET?...



Ben jij ongelovig? Of misschien zelfs een overtuigd atheïst? Toch geloven de meeste mensen meestal wel in iets. Natuurlijk heb je als niet-gelovige bepaalde beweringen om jouw ongelooft te rechtvaardigen. Begrijpelijk. Maar zijn sommige beweringen wel zo logisch als men beweert? We hebben een aantal van deze beweringen voor u op een rijtje gezet en enkele alternatieve zienswijzen er tegenover gesteld.

### IK GELOOF NIET IN GOD EN DAARMEE BASTA

Is iets waar of onwaar afhankelijk van wat we persoonlijk geloven? Als God niet bestaat, kan ons geloof Hem niet



Alhoewel de meeste wereldgodsdiensten vrijwel dezelfde waarden hanteren, zoals moraal, liefde voor de medemens en waarheid, is het christelijk geloof toch uniek.

In alle wereldgodsdiensten is de mens op zoek naar God en tracht hij door zijn eigen religieuze daden zijn redding te verdienen.

In het evangelie ontdekken we dat God op zoek was naar de mens door zelf mens te worden om ons te vertellen dat Hij de mens onvoorwaardelijk liefheeft.

De bijbel zegt in Johannes 3:16-17

Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de mensen te veroordelen, maar om door Hem de mensen te redden.

God wil jou helemaal niet veroordelen! In tegendeel, het evangelie is juist om mensen te vertellen dat God jou liefheeft, ook al geloof je misschien niet in God.

## ALS IK MAAR GOED DOE

Heb je wel eens afgevraagd waar de drang om goed te doen en waar jouw geweten vandaan komen?

Zelfs iemand "zonder een geweten", weet drommels goed het verschil tussen goed en kwaad. Een dief vindt het misschien niet erg om te stelen, maar probeer maar eens iets van hem te stelen. Een leugenaar vindt het misschien niet erg om te liegen, maar hij zou het niet waarderen wanneer je hem voorliegt. Een moordenaar mag misschien helemaal geen spijt hebben van zijn daad, maar wanneer zijn eigen leven wordt bedreigd, wordt het besef tussen goed en kwaad hem opeens duidelijk.

Waarom hechten wij zoveel waarde aan normen en waarden als het leven toch slechts voortkomt uit een toevallige combinatie van atomen?

We zijn ervan overtuigd dat het geweten een soort "bewijs" is van een God die dit universeel in ieder hart heeft gelegd. En Hij heeft dit gedaan omdat Hij zo begaan is met ons leven.

Maar goed gedrag alleen is geen oplossing voor de zondeval. We kunnen door ons goed te gedragen niet de kern van het probleem oplossen, want door de zondeval was de mens "gestorven" oftewel "geestelijk dood".

De dood betekent volgens de bijbel een afscheiding. Wanneer iemand sterft, dan neemt zijn geest en ziel afscheid van zijn lichaam.

Wanneer iemand "geestelijk dood" is, dan is hij afgescheiden van God, de bron van alle leven. Daarom is Jezus Christus niet gekomen om het gedrag te verbeteren. Nee, Hij is gekomen om jou geestelijk leven te geven opdat je weer in gemeenschap met God kunt leven.

### DOOD IS DOOD PUNT UIT,...

#### wat is dood

wetenschap:

geen groei, geen metabolisme, geen actieve levensfuncties

Stephen Hawking:

"Ik zie het brein als een computer die stopt met werken als de onderdelen kapotgaan. Er is geen hemel of hiernamaals voor kapotte computers: het is een sprookje voor mensen die bang zijn voor de dood."

Eén van de bekendste wetenschappers van onze tijd, Stephen Hawking is overleden op 76 jarige leeftijd. Volgens hem is een mensenleven als een computer. *“Er is geen hemel of hiernamaals voor kapotte computers, het is een sprookje voor mensen die bang zijn voor de dood”*, zei hij.

De bijbel leert ons echter dat een mens uit veel meer bestaat dan alleen een lichaam. Het lichaam is slechts een omhulsel. Het echte leven zit namelijk in de geest en de ziel van de mens. Een lichaam kan niet leven zonder de geest en de ziel, maar de geest en de ziel kan wel voortleven zonder een lichaam.

Nu we het toch over een computer hebben: het lichaam is net als de hardware, het scherm en de computerkast. Een computer is “dood” en doet niets meer zonder elektriciteit en software, maar de software en de elektriciteit blijven gewoon bestaan, ook zonder computer. Waarom is het dan een sprookje om te geloven dat wanneer een mens sterft, de geest en de ziel afscheid neemt van het lichaam? En dat de geest en de ziel gewoon blijft voortbestaan? De mens is toch immers niet minder dan een computer?

# Alles is relatief



Veel dingen zijn relatief, maar niet alles is relatief. Wanneer dit zo is, dan is ook wat jij nu gelooft relatief. Wanneer de waarheid relatief is, dan hoeven wij er ook niet in te geloven, want waarheid is immers de enige reden waarom we in iets willen geloven. Maar aangezien alles relatief is, maakt het niet uit wat je gelooft. Wie zegt dat blauw wel de kleur blauw is? Misschien is het wel groen. Kan het zijn dat deze manier van denken niet één van de oorzaken is voor de chaos waarin wij leven? Wat is dan waarheid? Jezus beantwoordt deze vraag en zegt: "*Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven*". In feite zegt Jezus dat Hij de hoogste werkelijkheid belichaamt. Als je zoiets hoort, kun je zeggen: "Die man is gek of godsdienst-waanzinnig" en het daarmee afdoen.



Of je zegt: "Indien Jezus inderdaad de allerhoogste werkelijkheid en waarheid belichaamt dan moeten we alles in dat licht zien".

### FIJN DAT JE GELOVIG BENT, MAAR LAAT IEDEREEN IN ZIJN EIGEN WAARDE

In alle eerlijkheid willen we toegeven dat de kerk (in het algemeen) in veel gevallen eerder een evangelie gepredikt heeft met het oordelende wijsvingertje, dan één met een hart van liefde en acceptatie. Wanneer wij als christenen inderdaad geloven dat het evangelie van Jezus Christus waarheid is, is het alleen maar consequent dat wij deze boodschap aan onze medemens in alle eenvoud vertellen zonder enige oordeel of dwang.

Overigens, de waarde van iets wordt afgemeten aan de hand van hoeveel iemand ervoor betaald heeft, nietwaar? In het evangelie mag je ontdekken, dat jij als mens voor God de hoogste waarde hebt. Jezus Christus heeft immers Zijn eigen leven voor jouw zonden gegeven. Een grotere losprijs bestaat er niet. In die zin willen we jou

dus niet in jouw eigen "waarde" laten, omdat we geloven dat je juist veel meer waard bent dan je nu denkt.

## DE BIJBEL IS EEN OUD BOEK, HET IS ACHTERHAALD



Twijfel aan de historische geloofsbrieven van het christendom is gebaseerd op een onredelijk vooroordeel. We willen u op z'n minst vier redenen geven waarom wij erkennen dat de bijbel waarheidsgetrouw en historisch betrouwbaar is.

1. Er zijn meer handschriften gevonden over de persoon Jezus Christus dan van Aristoteles, Julius Ceasar of Homerus. Toch zou geen enkele classicus luisteren als iemand beweert dat hij aan de echtheid van Ceasar of Herodotus zou twijfelen, omdat de oudste handschriften 1300 jaar jonger zijn dan de originele werken.

2. De bijbel is geloofwaardig omdat alle discipelen *ooggetuigen* zijn geweest van Jezus Christus. De discipelen van Jezus zeiden niet alleen: Kijk, *wij* zagen dit, of *wij* hoorden dat... maar ze keerden de rollen om en zeiden recht in het

gezicht van hun kritische tegenstanders: "*U weet deze dingen ook*".

In het boek Handelingen 2:22 van de bijbel staat geschreven: "*Mannen van Israël, luistert naar mij, Jezus van Nazareth is door God zelf gestuurd. De wonderen en bijzondere dingen die Hij deed, zijn daar een duidelijk bewijs van. U hebt die met uw eigen ogen gezien*".

De discipelen konden zich geen onjuistheden veroorloven want dan zouden ze direct ontmaskerd worden door mensen die dat maar al te graag deden. Integendeel, één van de opvallendste punten van de apostolische prediking is het vertrouwen waarmee zij een beroep deden op de kennis van hun fel daartegen gekante toehoorders.

3. Er bestaat geen geschrift uit de oudheid dat, wat tekst en echtheid betreft, gestaafd wordt door zo'n groot aantal getuigenissen. En het biedt zo'n schat aan historische gegevens, dat aan de hand daarvan een weloverwogen beslissing genomen kan worden.

Niemand die er eerlijk mee wil omgaan kan dit gegeven terzijde schuiven.



4. Het feit dat iets oud is wil natuurlijk niet zeggen dat het automatisch niet relevant zou zijn.

Heeft u wel eens iemand horen zeggen "Ik geloof niet meer in de opwarming van de aarde want de zon is zo oud". Dat zou een vreemde redenering zijn, nietwaar? Elke dag genieten we nu nog van de warmte van de zon, ook al is die oud.

# Jezus feit of fictie



Waarom geeft de naam van Jezus Christus zoveel mensen een onbehaaglijk gevoel als het op een andere manier wordt geuit dan in een vloek? Als Hij toch maar fictie is, hebben we immers niets om ons druk over te maken? Waarom roept de naam van Jezus meer ergernis op dan de naam van Boeddha of Confucius?

De reden is dat deze geestelijke leiders niet beweerden dat zij God waren. Dat deed Jezus wel. Tijdens Zijn leven eiste Hij verbazingwekkende rechten voor zichzelf op. Hij introduceerde zichzelf als de enige weg tot God de Vader, de enige bron voor vergeving van zonden en de enige manier om gered te worden.

Voor vele mensen is dit gevoelsmatig te eenzijdig, te bekrompen om in te geloven. Alhoewel wij dit goed kunnen begrijpen, is dit het punt niet. De objectieve vraag moet zijn: is Jezus wel wie Hij beweerde te zijn?

### **ER ZIJN MAAR DRIE MOGELIJKHEDEN**

Juist omdat Jezus zo'n duidelijke aanspraak heeft gemaakt op zijn God-zijn, kan je met je gezond verstand niet meer zeggen dat Hij slechts een goed mens of leermeester was. Deze redenering is inconsequent en onlogisch, omdat het niet overeenkomt met de uitspraken die Jezus over Zichzelf deed. Of Jezus was inderdaad God geopenbaard in het vlees of...

### **WAS JEZUS EEN LEUGENAAR?**

Als Jezus wist dat Hij geen God was toen Hij Zijn aanspraken maakte, dan loog Hij en bedroog Zijn volgelingen met opzet! Maar als Hij een leugenaar was, dan was Hij ook een huichelaar, omdat Hij tegen anderen predikte dat zij tot elke prijs eerlijk moesten zijn, terwijl Zijn eigen leven een grote leugen was. Hoe kan iemand willens en wetens de mensen misleiden en toch

een voorbeeldig leermeester of goed mens zijn? Trouwens, als Jezus een leugenaar was, waarom heeft Hij niet gewoon gelogen om Zijn eigen hachje te redden toen Hij voor het gerecht stond? Dit is een opvatting over Jezus die niet klopt met wat we over Hem hebben gehoord en in de bijbel kunnen lezen. Want waar Jezus ook verkondigd is, daar zijn levens ten goede veranderd: dieven zijn eerlijk geworden, onverdraaglijke mensen worden instrumenten van liefde. Iemand, zo oorspronkelijk van geest, zo volkomen, zo gelijkmatig en uit één stuk, zo volmaakt, zo menselijk en toch zo hoog verheven boven alle menselijke grootheid, zo iemand kan toch geen bedrieger of een verzinsel zijn.

#### **OF WAS JEZUS MISSCHIEN WEL GEESTELIJK GESTOORD?**

Als het ondenkbaar is dat Jezus een leugenaar was, is het dan niet mogelijk dat Hij zelf dacht dat Hij God was? Iemand die gelooft dat hij God is, lijkt op iemand van vandaag die gelooft dat hij Napoleon is. Hij zou waarschijnlijk in een inrichting terechtkomen ter bescherming van zichzelf en anderen. In Jezus zien we echter niets van de

afwijkingen en het gebrek aan evenwicht die meestal met gestoord zijn samengaan. In tegendeel, Zijn boodschap, leven, dood en opstanding getuigen van een waarheid, wijsheid en kracht die alleen van boven kan komen.

Op twaalfjarige leeftijd bezat Hij reeds een wijsheid die de schriftgeleerden versteld deden staan. Hij raakte geestelijk nooit uit balans. Hij bleef altijd rustig boven alle moeilijkheden en vervolgingen staan. We mochten willen dat wij net zo'n bezonnen en beheerst konden handelen als de persoon Jezus Christus.

### IS JEZUS GOD?

De enige mogelijkheid die over blijft is dat Jezus werkelijk God is. Geloof jij echt dat Jezus een leugenaar was? Of een geestelijk gestoorde? Zo niet, dan is het enige alternatief te geloven, dat Hij toch is wie Hij beweert te zijn: God. Maar om te geloven dat Jezus slechts een goed mens of leermeester is geweest, is volslagen onzin. Deze mogelijkheid heeft Hij niet voor ons opengelaten.



"In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God, het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, vol genade en vol van waarheid." - Johannes 1:1,2,14



## **WIL DE WARE GOD OPSTAAN**

Er zijn voornamelijk drie dingen waaruit je kunt concluderen dat Jezus werkelijk uit de doden is opgestaan. Misschien zeg je: "Ho eens even, uit de doden opstaan, dat is toch flauwekul"?

Inderdaad, het zou volslagen waanzinnig zijn om te durven beweren dat Jezus uit de doden is opgestaan wanneer Hij maar een gewoon mens was. Maar dit is nu juist waar het om gaat! Hij was niet een gewoon mens. Hij is God, geopenbaard in een menselijk lichaam van vlees en bloed. En als Jezus inderdaad God is, ... wat voor een God zou Hij zijn wanneer Hij geen antwoord heeft op het vraagstuk van de dood? Daarom kon Jezus zeggen: "Wie in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven ook al is hij gestorven".

Laten we kijken naar de drie dingen die de opstanding van Jezus uit de dood verifiëren.

## 1. AL ZIJN DISCIPELEN WAREN BEREID TE STERVEN VOOR HET EVANGELIE



De vraag is: zou jij willen sterven voor een leugen? Bijna alle discipelen van Jezus moesten de marteldood sterven vanwege het volgen van Jezus.

Natuurlijk zijn er wel meer mensen gestorven voor een leugen, en dat alleen bewijst op zich niets. Denk bijvoorbeeld aan de massa zelfmoord in Zuid-Amerika van Jim Jones en vele andere sekten. Maar je moet dan wel bedenken dat deze mensen gestorven zijn terwijl ze dachten dat het de waarheid was. Wanneer de opstanding niet had plaatsgevonden (en dus een leugen was) dan zouden de discipelen dat geweten hebben, aangezien zij ervan werden beticht dat zij het lichaam van Jezus gestolen hadden.

De discipelen zouden in dat geval niet alleen voor een leugen gestorven zijn, maar –nu komt het- *dan zouden zij ook nog geweten hebben dat het een leugen was*. Dit alles is echter in strijd met de logica.

## 2. ZIJN DISCIPELEN WAREN NA DE OPSTANDING VAN CHRISTUS TOTAAL VERANDERD

De opstanding was de drijvende kracht die een groep totaal verslagen volgelingen van een gekruisigde Messias onmiddellijk veranderde in moedige getuigen. Wanneer de opstanding niet had plaatsgehad, hadden ze geen enkele reden om radicaal te veranderen. Hun geloof was dan immers zonder inhoud gebleven.

*(Voor dit artikel werd met toestemming van de uitgever gebruik gemaakt van gegevens uit het boekje "Jezus, Feit of Fictie", geschreven door Barnabas boeken i.s.m. Proclama.*

### 3. DEZELFDE JEZUS VERANDERT NU NOG STEEDS LEVENS VAN MILJOENEN MENSEN.

Waarom zouden we als kerk zoveel moeite doen als wij zelf niet echt hebben *ervaren* dat Jezus werkelijk leeft. Hij verandert nu nog steeds miljoenen mensenlevens. Volgens sommige statistieken komen er in de hele wereld tachtigduizend mensen per dag tot bekering. Zestienhonderd kerken worden per week gebouwd. Het begon tweeduizend jaar geleden met twaalf discipelen en is nu bijna uitgegroeid tot een groep van gelovigen van bijna twee miljard mensen. Ontkerkelijking neemt vooral toe in onze westerse wereld, maar in Azië en andere werelddelen zijn er kerken die een ledenaantal hebben van wel boven de honderdduizend leden zoals bijvoorbeeld de Full Gospel Yoido Kerk in Seoul, Zuid-Korea.



Het evangelie wordt over de hele wereld gepredikt. Iedereen die tot geloof komt, waar ook ter wereld, heeft dezelfde ervaring. Door het geloof vinden zij echte gerechtigheid, hoop, liefde en vrede.

In Afrika worden meetings gehouden door Christ for All Nations, waar wel meer dan een miljoen mensen bij elkaar komen om de wonderen en tekenen te zien die God nu nog steeds doet.



Dit soort dingen zal je nooit horen via de media, maar je kunt zelf op internet onderzoeken wat God wereldwijd aan het doen is.



“Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden werd Hij verbrijzeld, de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem en door Hem en door Zijn striemen is ons genezing geworden.”

Jesaja 53:5

## SCHEPPING OF EVOLUTIE



Omdat veel mensen het bestaan van een Schepper afwijzen, zijn ze enigszins gedwongen om in de evolutieleer te geloven. Helaas accepteren ze deze theorie zonder zelf nader onderzoek te doen naar de waarschijnlijkheid ervan.

Sir Frederick Hoyle, één van de meest vooraanstaande wetenschappers van deze tijd, heeft de waarschijnlijkheid van het bestaan van de evolutie berekend. Volgens zijn berekening is de kans dat het universum is ontstaan uit een oerknal  $10$  tot de macht  $40.000$ ; dat is een  $1$  met veertigduizend nullen! De waarschijnlijkheid door dit getal is zo enorm klein, dat sommigen beweren dat de kans dat we ontstaan zijn door een oerknal, ongeveer even groot is als het ontstaan van allerlei mooie boeken door een explosie in een drukkerij.



## OVERGANG VAN AAP NAAR MENS



De ontdekking van de "Nebraska-mens" werd in 1923 gebruikt als "bewijs" in de beroemde evolutiezaak in Dayton, Tennessee. Dankzij de Amerikaanse paleontoloog Dr. Henry Fairfield Osborn was de "ontbrekende schakel" opgegraven. Vanwege zijn gevonden "bewijs" (een tand) brak er een nieuw tijdperk aan voor de evolutieleer. Sinds die tijd werd de evolutieleer geïntroduceerd op alle scholen van de wereld. In 1926 ging een andere geoloog terug naar Nebraska en vond de andere resten van de befaamde "Nebraska-mens".

Was deze tand nu een tand van een aap? Of was het van een mens? Of was het van een aapmens? Geen van allen. Het bleek een doodgewone tand te zijn van een wild zwijn. Jaren later werd pas toegegeven dat de Hesperopithecus niets anders was dan de tand van een wild zwijn. Maar de evolutieleer bleef voortbestaan.

## EVOLUTIE: MEER EEN DENKBEELD DAN WETENSCHAP?

Niet veel evolutionisten willen eerlijk toegeven dat de evolutietheorie ook op vele veronderstellingen is gebaseerd. De gemiddelde persoon gelooft in de evolutie zonder werkelijk te beseffen wat deze theorie eigenlijk beweert. We hebben enkele van deze veronderstellingen voor jou op een rij gezet, zodat je ook eens de andere kant van de medaille kunt zien. Een kant die schoolboeken niet of nauwelijks vermelden.

## HET DNA PROBLEEM



“Het genetische verschil tussen een mens en een chimpansee, is op z’n

minst 1,6%. Dit betekent echter wel, dat als er inderdaad een evolutie heeft plaatsgevonden, er een ruimte van 48 miljoen nucleotiden overbrugd is door puur toeval. Elke willekeurige verandering van slechts drie nucleotiden is echter al fataal voor elk dier". *"Human Genome Project, Quantative Disproof of Evolution"*  
Barney T. Maddox, M.D.

## HET AANTAL BITS AAN INFORMATIE



"In elke materie zit informatie opgesloten. Om een voorbeeld te geven: binnen in het atoom is er een uitwisseling van informatie tussen de elektron, de proton en de neutron.

Dr. Gench heeft laten zien dat als je al de natuurlijke informatie neemt van de planeet aarde, je uitkomt op 116 bits

(dit is 2 tot de macht 116, dit is dus een 8 met 34 nullen aan mogelijke combinaties) aan informatie. Dit is enorm veel informatie. Hij heeft het hier dus over de anorganische (niet-levende) materie. Wanneer je het totale zonnestelsel neemt kom je uit op 170 bits aan informatie. Wanneer je het totale universum neemt kom je uit op 235 bits aan informatie.

Maar laten we nu levende materie bekijken. Hier is het een heel ander verhaal. Levende materie is uiterst gecompliceerd. Ten eerste; het is driedimensionaal. Alle afzonderlijke componenten zijn onderling van elkaar afhankelijk. De kleinste eenheid die we kennen is een eiwitmolecuul en 1 eiwitmolecuul heeft maar liefst 1500 bits aan informatie! Laat dat kwartje maar eens vallen!

Sterker nog, laten we eens kijken naar een menselijk cel. Een menselijk cel heeft maar liefst 20 miljard bits aan informatie! Het is vrijwel onwaarschijnlijk dat een universum dat 235 bits aan informatie bezit, een molecuul produceert dat 1500 bits aan informatie heeft, laat staan een

menselijk cel met maar liefst 20 miljard bits aan informatie”.

Professor Giertych (Geneticus), Torun, Universiteit in Polen zei het volgende:

*“Evolutie is geen wetenschap, maar een filosofie. Het is slechts een opinie, een denkbeeld. Wetenschappelijk bewijsmateriaal ondersteunt de bewering van de evolutie niet. Genetica toont aan dat dit niet kan”.*

Evolutionisten beweren zelfs dat leven is ontstaan uit niet-leven. Moleculaire biologie toont aan dat er nooit een eenvoudig organisme geweest is. Elk organisme is ingewikkeld en vol met informatie. Deze informatie moet er vanaf het begin geweest zijn. Neem bijvoorbeeld het ingewikkelde DNA/RNA/Eiwit duplicatiesysteem. Deze moet vanaf het begin foutloos geweest zijn, anders had er geen leven kunnen bestaan. De enige logische verklaring is dat al deze informatie komt van een Intelligentie die mateloos groter is dan de onze.

*Bronvermelding: Video Creation in Symphony, Dr. Carl Baugh, Creation*

*Evidences Museum, Glen Rose Texas Video  
Evolutie Feit of Fictie, Evangelische  
Hogeschool Amersfoort.*

## DE VINGERAFDrukKEN VAN GOD



Vingerafdrukken vertellen ons dat er iemand aan het werk is geweest. Op dezelfde manier heeft God Zijn vingerafdrukken in Zijn Schepping achtergelaten. Deze dingen kunnen niet berusten op puur toeval. Ze zijn gemaakt met een duidelijke blijk van ontwerp en niet van toeval.

*"Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien"*  
Romeinen 1:20 (de bijbel)

De oorsprong van onbegrensde ruimte moet oneindig in uitgestrektheid zijn  
De oorsprong van oneindige tijd moet eeuwig in duur zijn  
De oorsprong van voortdurende beweging moet almachtig in kracht zijn  
De oorsprong van alle dingen moet alwetend en intelligent zijn  
De oorsprong van bewustzijn moet persoonlijk zijn  
De oorsprong van gevoel moet emotioneel zijn  
De oorsprong van een wil moet zelfstandig zijn  
De oorsprong van ethiek moet moraal zijn  
De oorsprong van religieuze waarde moet geestelijk zijn  
De oorsprong van gerechtigheid moet heilig zijn  
De oorsprong van liefde moet liefdevol zijn  
De oorsprong van leven moet levend zijn  
Er is maar één persoon die aan al deze waarden voldoet...de GOD van de bijbel



**God draagt het universum als een mantel waardoor het onzichtbare zichtbaar geworden is**

## **WAAR GAAT HET NU ALLEMAAL OVER?**

De primaire reden waarom we deze dingen hebben geschreven is echt *niet* om een wetenschappelijke verklaring te geven dat er een God bestaat. Dat zou immers dwaas zijn daar wij geen wetenschappers zijn. Het is eerder om je gedachten te prikkelen dat het geloof in God helemaal niet zo onlogisch hoeft te zijn.

*Het gaat in eerste instantie helemaal niet om of je nu wel of niet in de evolutie gelooft.*

Het is een feit dat jij bestaat en daar draait het eigenlijk allemaal om. Het gaat allemaal over jou. Dit boekje was niet geschreven om iets te bewijzen of zo. Het was geschreven voor jou. Het enige wat we voor jou hebben proberen te doen, is om zoveel mogelijk onnodige struikelblokken weg te nemen, waardoor het geloof in Jezus Christus niet meer ver van jou af hoeft te staan.



Want uiteindelijk is wat jij over Hem gelooft heel belangrijk. Deze bladzijden hebben we geschreven zodat jij over het christelijk geloof kunt nadenken. En we hopen dat je echt op zoek zult gaan. Een zoektocht naar God.

Het is misschien al minder vreemd voor je dan eerst. Denk maar eens goed na over wat er allemaal gezegd is. Je bent veel meer waard dan dat je denkt. Je bent een persoon met gevoelens, intelligentie en een lotsbestemming, die in wezen alleen door God vervuld kan worden met liefde, volledige acceptatie, vergeving en voldoening.

Wanneer je de keuze wil maken om in God te geloven, dan kun je vandaag nog Jezus Christus aannemen als jouw persoonlijke Verlosser. Je kunt dit heel simpel doen door Hem te vragen of Hij jouw zonden wil vergeven en je nieuw leven wil geven. God is Geest en alomtegenwoordig. Wanneer je niet precies weet hoe je dat moet doen, dan mag je nu dit gebed met ons meebidden:

“Onze Vader in de hemel. Ik geloof dat Jezus voor mijn zonden gestorven is. Ik geloof ook dat Hij uit de dood is opgestaan. Daarom wil ik U vragen of U mijn zonden wilt vergeven. Kom in mijn hart en schenk mij nieuw leven. Ik vraag U dit in de naam van Uw Zoon Jezus Christus.

Amen

(Wanneer je dit gebed oprecht hebt gebeden, zal er iets in jouw binnenste gebeuren; de bijbel noemt dit ook wel de “wedergeboorte”.)





"Als u dorst hebt, kom dan bij Mij om te drinken. Er staat geschreven dat stromen van levend water uit uw binnenste zullen komen als u in Mij gelooft."

Johannes 7:38 (Het Boek)

## **We zijn op zoek naar jou!**

De Emmanuel Gemeente is op zoek naar mensen die op zoek zijn naar God en naar een eigentijdse kerk met een relevante boodschap. Ben jij die persoon? Je van harte welkom om onze samenkomsten bij te wonen.

Wat je kunt verwachten:

- Een warm welkom
- Kort en krachtige erediensten
- Een inspirerende boodschap
- Een voltallige band
- Geen oordeel en veroordeling
- Een multiculturele kerk
- Veel jonge mensen
- Fijne kinderopvang
- Een kerk waar iedereen welkom is

**Onze samenkomsten  
worden gehouden aan de**

**Koningin Julianastraat 93  
te Deventer**

**Elke zondag 10.30 uur**

**Kom eens een keertje langs,  
je bent van harte welkom!**



[www.emmanuelgemeente.nl](http://www.emmanuelgemeente.nl)

[www.goednieuws4jou.nl](http://www.goednieuws4jou.nl)

[www.youtube.com/c/emmanuelgemeente](https://www.youtube.com/c/emmanuelgemeente)